

*Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep. We bespreken een uitgave van Den Hertog Houten: Ds. A.C. Uitslag: Sleutel & spiegel. De actualiteit van de Romeinenbrief. Aantal blz.: 170. Prijs: 16,50. Gebonden uitgave.*

De schrijver, christelijk gereformeerd predikant op Urk, heeft een serie preken gehouden over de Romeinenbrief: de 'sleutelbrief'. Deze brief opent de deur tot het begrijpen van de hele Bijbel. Deze 'sleutelbrief' maakt duidelijk waar het in de Bijbel om gaat (9).

'Zo mag deze brief ons ook als een spiegel worden voorgehouden. Met het doel: zelf weg te vallen en te worden bekleed met het kleed van Christus' Borggerechtigheid' (165).

Het boek bevat 16 hoofdstukken – elk met een omvang van 9 á 10 bladzijden - waarin een meditatie gehouden wordt over een tekst uit één van de hoofdstukken van de brief. Er worden steeds enkele zaken aangestipt die aan het denken zetten, soms prikkelend om een bewustwordingsproces op gang te brengen: 'Het is het ongeloof waardoor een mens verloren gaat! Niemand gaat verloren omdat hij een van de Tien Geboden heeft overtreden. Daarvoor is immers vergeving te vinden, want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde (1 Joh. 1:7). Het is de ongehoorzaamheid aan het Evangelie dat een mens houdt onder de rechtvaardige toorn van God. Alleen als dit besef weer gaat leven, is er toekomst voor de gereformeerde gezindte. Het gaat om het hart van de gereformeerde gezindte. (...) Al te veel wordt in onze kringen nog om de kern gedraaid. Maar zolang Christus niet in het leven is gekomen, is alles tevergeefs. Maar alleen in Christus ben je rechtvaardig en heilig voor God' (165). In het boek worden ook praktijkvoorbeelden genoemd, nodig om de praktijk te toetsen aan de Schrift en waar nodig aan te passen. Bij elk hoofdstuk zijn enkele gespreksvragen en stellingen opgenomen, zodat het boek heel goed in verenigingsverband gebruikt kan worden' (10). In een aantal hoofdstukken zijn er citaten van bijvoorbeeld Calvijn, Luther, Kohlbrugge, Henry en Ryle opgenomen. De hfdst. 12 en 13 gaan over de bekering van Israël. 'Doordat de bekering van Israël uitbleef, gingen de apostelen naar de heidenen. Dat is Gods oordeel over het ongeloof van Israël. Hij gaat zich verbinden met de heidenen. Hij deed dit om Israël tot jaloersheid te verwekken. God verbindt zich aan de heidenen, maar niet om daarvoor Zijn eigen volk in te ruilen. Hij doet dat met het oog op Israël' (119/130).

Stellingen:

1. Zending onder Israël behoort tot de kernactiviteiten van de kerk.
2. Een christen staat onvoorwaardelijk achter Israël (130).

'Want de bekering van de Joden ('Gans Israël zal zalig worden', Ko) zal een grote zegen meebrengen voor de rest van de wereld. Daarom past ons ook gebed voor Israël' (140).

Stelling 2. De stichting van de staat Israël in 1948 is een duidelijk teken dat de wederkomst van Christus nabij is. (141). We bevelen dit goed leesbaar en leerzaam boek van harte aan. Geschreven met grote bewogenheid om ons te bewegen tot geloof. Heel geschikt voor

persoonlijk gebruik en gebruik bij het maken van meditatie/preek, voor de opening van (kerkenraads)vergadering.

Drs. I.A. Kole